



**ONTMOETINGS DAG ORTHODOXEN,
ORIENTALEN, ANGLICANEN EN OUD-KATHOLIEKEN**
Zaterdag 21 APRIL 2012 in het Syrisch-orthodox klooster te Glane
(Twente)

thema:

**VEELKLEURIG CHRISTENDOM.....
OP VREEMDE BODEM ?**

**INLOOP 10.30 – 11.00 UUR
AANVANG 11.00 UUR
EINDE 16.00 UUR**

Opgeven via info@okkn.nl
Telefonisch 033 4620875

**Adres klooster: Syrisch-Orthodox klooster St. Ephrem
Glanerbrugstraat 33
7585 PK Glane
Tel. 053 4614764**

Algemeen

Deze ontmoetingsdag is een initiatief van het Overleg van Orthodoxe, Oriëntaals, Anglicaanse en Oudkatholieke kerken in Nederland (afgekort, het O.O.A.O.O.).

De bedoeling van dat overleg is gestalte te geven aan onze gemeenschappelijkheid als episcopale kerken enerzijds, en anderzijds om samen na te denken over belangrijke thema's uit de Nederlandse oecumene met de bedoeling om daar waar het mogelijk is ook een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

“Veelkleurig Christendom.... op vreemde bodem?”.

De multiculturele samenleving mag dan vanuit politiek oogpunt als mislukt beschouwd worden, feit is dat er veel mensen uit veel verschillende culturen in ons land wonen. Sommigen uit vrije keuze, anderen vanwege een onhoudbare situatie in hun moederland. Allen nemen iets van hun cultuur mee. Ook het christendom blijft in ons land niet beperkt tot de autochtone bevolking. Er zijn heel wat mensen die vanuit hun eigen cultuur gestalte proberen te geven aan het christen zijn in Nederland. Men neemt daarbij een aantal mooie dingen vanuit die cultuur mee, zoals de eigen (geloofs)taal, gebeden, gezangen, kunstwerken en kerkgebouwen. Voor migranten is dat soms ook heel moeilijk, want zij moeten zich in veel opzichten proberen aan te passen aan de situatie in Nederland, een hun vreemde bodem. Het is een aanpassing van die ook Ruth doorgemaakt moet hebben toen ze zei: "uw volk is mijn volk en uw God mijn God."

Kennismaken met elkaars manier van geloven kan een verrijking van ons eigen geloofsleven met zich meebrengen. Laten we dus in de exotische omgeving van het Syrisch-orthodoxe klooster op zoek gaan naar eenheid in de veelkleurigheid!

PROGRAMMA

10.30-11.00 uur	Inloop, ontvangst en koffie
11.00-11.15	Ochtendgebed in de kerk (Syrisch-orthodoxe rite)
11.15-12.00	Rondleiding in het klooster en de kerk in groepjes
12.00-12.30	Plenair beantwoorden van vragen en nagesprek
12.30-13.45	Lunch
13.45-14.15	Inleiding door Anmar Hayali (coördinator van de vereniging van Migrantenkerken in Nederland), SKIN – 'Samen Kerk In Nederland') over <i>'veelkleurig Christen-zijn...op vreemde bodem?'</i>
14.15-15.15	Ontmoeting en gesprekken in groepjes
15.15-15.45	Theepauze
15.45-16.00	Afsluitende Vesper (Anglicaanse/Oud-katholieke ritus), korte overweging over Ga.3:27-29 door bisschop Athenagoras (Orthodoxe Kerk)

Aanmelding

U wordt vriendelijk verzocht zich voor 7 april 2012 op te geven bij het Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke kerk te Amersfoort. Mail: info@okkn.nl Telefonisch: 033 4620875

Hoe er te komen

Per auto: A1 richting Apeldoorn en verder richting Hengelo, op knooppunt Buren neem de A35 richting Enschede. Na 16 km rechtdoor de N35 op richting Gronau. Na 2,7 km linksaf de Oostweg op en na 1,6 km de tweede afslag op de rotonde op de Oostweg; na 0,7 km de tweede afslag (op de Euregioweg); na 3,5 km bent u gearriveerd.

Per openbaar vervoer: vanaf station Enschede overstappen op de stoptrein richting Münster; uitstappen op station Glanerbrug, vandaar is het ongeveer 15 minuten lopen.
Gegevens vanaf Utrecht Centraal:

08:21	+<u>Utrecht Centraal</u>	12	Amersfoort	Intercity (NS)
08:35	+ <u>Amersfoort</u>	2		
08:38	+ <u>Amersfoort</u>	1	Apeldoorn	Intercity (NS)
10:02	+ <u>Enschede</u>	4		
10:26	+ <u>Enschede</u>	5	Münster (Westf) Hbf	Stoptrein (DB) <u>+</u>
10:32	+<u>Glanerbrug</u>	1		

NB: Als u vanaf station Glanerbrug opgehaald wilt worden, wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding. Er wordt dan gezorgd voor vervoer van het station naar het klooster.